

Bondkyrko hembygdsförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Styrelse efter årsmöte 4 mars och konstituerande möte

Ordförande & kassör	Roger Gyllin
Vice ordförande	Helena Harnesk
Sekreterare	Kerstin E. Wallin
Övriga ledamöter	Stig Brink, Gunilla Hellberg, Ulf Hellman, Håkan Zillén
Suppleanter	Göran Fällman, Nils E. Åberg

Övriga funktionärer och arbetsgrupper

Revisorer	Åke Bergbom, Åsa Thulin Carlbaum
Revisorssuppleanter	Gun Bjuremalm, Mats Hallor
Valberedning	Maria Wold-Troell (sammanställande), Inger Ledunger
Programkommitté	Elsa Carlsson, Anita Höistad, Maria Wold-Troell
Värdinnor	Monica Brink, Lena Flock, Kerstin Gauffin, Kicki Hellman
Hemsidesansvarig	Maria Wold-Troell
Konferensansvarig	Anita Höistad
Informationsansvarig	Kerstin E. Wallin
Caféansvarig	Irina Lysén
Bygg-grupp	Göran Fällman, Helena Harnesk, Ulf Hellman, Håkan Zillén
Trädgårdsgrupp	Inger Ledunger, Vera Sandström
Uthyrningsgrupp	Görel Bergman-Claeson, Stig Brink, Helena Harnesk, Gunilla Hellberg, Ulf Hellman
Kontaktperson med Uppsala kommun	Helena Harnesk
Kontaktperson med Gröna Sköna Stabby	Ulf Hellman

Anställda

Ekonomiassistent	Susanna Sundström (100%)
Vaktmästare	Enrique Rivas (100%)

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden. Även suppleanterna har regelbundet deltagit i dessa. Ledamöterna har därutöver haft löpande kontakt i alla frågor som rör föreningen.

Lokalbokningar, bokföring, bokslut, deklaration, löneutbetalningar, kontanthantering, medlemsregistrering m m har på ett högst förtjänstfullt sätt skötts av Susanna Sundström. Visningar av husen, överlämningar och syn av lokalerna måndag-fredag samt en helg i månaden, städning, gräsklippning och allmän fastighetsskötsel har på ett omdömesgillt sätt skötts av Enrique Rivas.

Medlemskap

Föreningen hade vid årets slut 360 medlemmar (2014: 368; 2013: 369; 2012: 409). Medlemsavgiften var oförändrad 150 kr. Föreningen var i sin tur liksom under en lång följd av tidigare år medlem i Sveriges Hembygdsförbund och i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Avgiften till dessa båda föreningar var 13 kr respektive 4 kr per föreningsmedlem, totalt 6 120 kr. Föreningen hade också liksom tidigare sin hembygdsförsäkring genom Sveriges Hembygdsförbund.

Programverksamhet

Programkommittén hade som vanligt satt samman ett rikt och varierat program bestående av dels programkvällar på onsdagarna, dels övrig programverksamhet. Ganska många icke-medlemmar deltog vissa programkvällar. Dessa betalade genom programkommitténs försorg ett inträde om 40 kr/kväll.

Programkvällar

Under året arrangerades åtta programkvällar (inklusive årsmötet).

- | | |
|-------------|--|
| 4 februari | Jan Sterner berättade om Rickoberga, Erikslund och Stabby samt visade sin nyutkomna skrift i ämnet. |
| 4 mars | Årsmöte. Därefter talade Helena Harnesk över ämnet "Stabby prästgård och vi som äger och sköter den". |
| 1 april | Luthagen i mitt minne. Helena Harnesk berättade och visade bilder. |
| 6 maj | En kväll om Olof Thunman: poet, artist, levnadskonstnär. Carl-Göran Ekerwald presenterade Thunman i ord och bild och Allan Rohde framförde Evert Taubes hyllning till Thunman. |
| 2 september | Jonas Jonson berättade om gästfriheten i Stabby prästgård på Nathan Söderbloms tid med utgångspunkt i sin bok "Jag är bara Nathan Söderblom, satt till tjänst". |
| 7 oktober | Centrum i Mellanöstern. Maria Wold-Troell berättade och visade bilder från resor i Iran. |
| 4 november | Uppsala-Bild, pressfotografi i Uppsala. Barbro Björnemalm, antikvarie vid Upplandsmuseet, berättade och visade bilder. |
| 9 december | Luciatåg och julsånger med klass 4 D i Eriksskolan. Vid pianot Kristina Rydberg Pettersson. |

Programkvällarna var genomgående välbesökta och uppskattade. Till detta bidrog i hög grad också värdinnornas kaffe och hembakta bröd.

Övrig programverksamhet

Bakdagen, då bröd efter gammalt recept från Karlholmsbruk bakades i vedeldad ugn, var som vanligt förlagd till första söndagen i mars. Georges orkester underhöll. Årets gökotta med Roger Gyllin som ledare ägde rum 3 maj. Kristi himmelsfärdsdag 14 maj hölls gudstjänst i Stabbygården. Nils Erik Åberg predikade. Leif Hall med kyrkokör medverkade. Den 3 juni gjordes en vandring genom gamla och nya Rickoberga medan Agnetha Pettersson berättade om husen. Speciellt för i år var en resa till Söderblomsspelet i Trönö i Hälsingland 4 juli. Initiativtagare och ledare var Nils Erik Åberg, som också förhandlade fram ett förmånligt biljettpreis. 21 medlemmar deltog i resan. Stabbydagen i samarrangemang med Gröna Sköna Stabby och flera andra organisationer ägde rum 20 september och rönnte sedvanligt stor uppslutning. Årsmötet, gökottan och Stabbydagen uppmärksammades med artiklar i Luthagsnytt.

Prästgårdscaféet

Caféet höll öppet söndagar i augusti och september. Det drevs av Irina Lysén med hjälp av en ungdomsanställd, och många medlemmar bidrog med hembakat bröd. Caféet var som tidigare mycket uppskattat av både föreningsmedlemmar och andra besökare.

Reparationer och underhåll

Den största åtgärden i fråga om reparationer och underhåll gällde de uråldriga elinstallationerna. Det gjordes en total genomgång av fastigheten, och moderna radiatorer,

automatiska säkringar och jordfelsbrytare installerades. Tydliga beskrivningar av säkringarna anslogs. Det tidigare så störande reläet i Stabbygården ersattes med en tyst variant. En modern, strömsnål belysning monterades på ladväggen. Elgenomgången medförde en betydande kostnad men var nödvändig och utgör en investering på lång sikt. Två övriga större åtgärder var att den under föregående år påbörjade reparationen av ladans nederkant avslutades och att en åkgräsklippare inköptes. Garaget justerades så att gräsklipparen skulle få plats där.

Två arbetsdagar organiserades, 15 maj och 25 oktober. Vid båda tillfällena deltog ungefär ett dussin föreningsmedlemmar. Vid arbetsdagen i maj målades ladans nederdel liksom ett antal meter staket. Den ved som länge legat staplad vid det gamla avträdet hade avlägsnats varför taket på denna byggnad kunde borstas rent och fasaderna målas. Syrener planterades, en död alm avlägsnades, trädgårdsmöbler slipades och oljades och kasserat byggmaterial m m, som under en följd av år samlats under taket vid ladans gavel, transporterades till tippen. Vid arbetsdagen i oktober storstädades både Stabbygården och Söderblomska huset.

I Stabbygårdens tambur placerades en extravägg för att ge borden en egen plats. I samband med detta sattes också nya, tidstroga tapeter upp i tamburen.

Uthyrningar

Uthyrningarna av prästgårdens lokaler fortsatte 2015 att vara av central betydelse för föreningens ekonomi och intäkterna nådde för första gången över 700 000-kronorsstrecket. En bidragande orsak till de ökade intäkterna var att vissa prisjusteringar för Stabbygården och Söderblomska huset gjordes under hösten. Under hösten infördes också ett nytt grafiskt system för att göra lokalbokningarna enklare och tydligare. Uthyrningarna utgjorde som alltid en viktig del av föreningens allmänna policy att prästgården ska vara en levande miljö till glädje för många. Verksamheten fungerade mycket väl, med nöjda hyresgäster.

Ekonomi

Årets resultat framgår av resultatrapporten och balansrapporten. Styrelsen önskar tillfoga några kommentarer. Bruttointäkterna för uthyrningarna uppgick, avrundat, till 703 000 kr (2014: 668 000 kr; 2013: 630 000 kr; 2012: 672 000 kr; 2011: 654 000 kr). Av dessa svarade liksom varje tidigare år fr o m 2010 ladan för 70 500 kr medan årshyran för brygghuslängan höjdes från 3 000 kr till 6 000 kr. Bruttointäkterna för konferenser var 35

Tack

Slutligen vill styrelsen framföra sitt hjärtliga tack till alla funktionärer och övriga medlemmar som under verksamhetsåret 2015 på många olika sätt har verkat för föreningens bästa.

Roger Gyllin Helena Harnesk Kerstin E. Wallin Stig Brink

Gunilla Hellberg Ulf Hellman Håkan Zillén

Göran Fällman Nils Erik Åberg